

Reisverslag 2008 Milford Haven (Wales) tot Fowey

Vrijdag 29-08 tot Donderdag 11-09

Ons verblijf in Wales

De gastvrijheid van Sue is geweldig. Wij hebben mooie ritjes door het fraaie landschap van Wales gemaakt en werken aan onze "lijn" was een ondoenlijke zaak.

Wales is fantastisch, heuvelachtig, weilanden en velden afgeschermd door veel loofhout. De wegen afgebakend door hoge groenwallen die een karakteristiek beeld van Wales geven. Van uit de auto zie je daardoor alleen heel weinig van de omgeving.

Omdat de oude houtwallen meestal gegroeid zijn op muren van gestapelde keien, worden de wegen niet snel verbreed en zijn zij erg smal voor het moderne verkeer.

Soms kan je door openingen in deze groenwallen het mooie landschap ontwaren.



Wij hebben o.a. een autorit naar het noorden van Wales gemaakt, een karakteristiek havenplaatsje bezocht, gevolgd door een bezoek aan Llanerchaeron, een eeuwenoud landgoed.

Het landgoed was gedurende tien generaties in handen van eenzelfde familie gebleven.

De laatste generatie kon het onderhoud en de nodige restauraties niet voldoende behartigen en heeft het landgoed aan de Engelse National Trust geschonken.

Deze instantie was erg blij met een volledig intact gebleven landgoed.

De oude werktuigen en de inrichting dateren van eeuwen terug, ze zijn lange tijd in gebruik geweest en in goede conditie gebleven.

Het landgoed is volledig selfsupporting, een aangelegd meertje diende voor de watervoorziening, het water werd gebruikt in wasserij en bierbrouwerij (immers gebrouwen bier was veel zuiverder dan dat water).

Een boerderij voorzag in de behoefte aan brood, melk, kaas en vlees en een ommuurde tuin met flinke kassen kon de behoefte aan groente fruit en bloemen ruim voldoende dekken.



Al de grondstoffen werden ter plekke verwerkt en geconsumeerd.
Daarvoor was een staf van personeel nodig, die ondergebracht waren in ruime personeelsverblijven.

Helaas zijn veel van dit soort landgoederen in Engeland versnipperd, door verkoop van delen daarvan.
Het boven genoemde landgoed is nog volledig intact. Het bezichtigen is zeker de moeite waard.

Wales is tweetalig: Engels en het oorspronkelijke Welsh.
Aan het Welsh is geen touw vast te knopen, een samenraapsel van veel klinkers met hier en daar een medeklinker.
Dat maakt het een ingewikkelde en moeilijke taal om te lezen, laat staan uit te spreken.
Een voorbeeld: The National Trust vertaald in het Welsh is: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.



De vriend van Sue heeft een boerenbedrijf in de buurt van het bezochte landgoed.
We hebben ook zijn bedrijf, de weilanden en koeien bekeken.

Ons plan was om maandag weer te vertrekken. Wil je om Lands' End en Lizard Point heen dan moet je daar toch wel twee dagen varen voor uittrekken.

Halverwege is er slechts een lastig aan te varen getijdehaven, een slechte oplossing als het aanlopen op dat moment niet gunstig is.

De weersvoorspelling waren voorlopig ZW 5-7 mogelijk 8, sea state: rough till very rough. Geen goed uitgangspunt om te vertrekken en Sue vond het alleen maar leuk als we nog een paar dagen bleven.

Op donderdag kregen we bericht van het overlijden van mijn zusje.

Dus vrijdag vertrek naar Nederland en woensdag weer terug.

In Nederland troffen we Feiko, net terug van een zeilvakantie in Turkije, hij wilde graag mee om het schip terug te varen. (Gezien die tijd die ons restte, en de kans op slecht weer was dit mooi voor Yvon, nu kon ze nog een paar dagen bij Sue blijven en op tijd thuis zijn om e.e.a. te regelen voordat we naar Zwitserland moesten voor een bruiloft in de familie op 27 september.)

Woensdagmiddag waren we weer bij Sue, de wind was nog steeds 8. Donderdag zou de wind tegen de middag afnemen naar 5-6.

**Donderdag 11-09 zw - w 4-5 Vrijdag w – nw 4-5
Milfort (Wales) - Helford River (zw. Engeland)**

Om 15:45 begon het tij naar buiten te lopen. Trossen los en om 14:00 weg uit Neyland Harbour. Op de rivier kregen we de wind op de neus, maar vanaf de monding tot Lands' End was het bezeild.

Door de dagen lange harde wind waren de hoge golven op zee nog steeds behoorlijk aanwezig: golfhoogten 3-4 (rough) meter, maar wel een redelijk lange deining, de Witte Raaf in haar element!!!

In de ochtend rondden we met een windje 5 Lands' End.



Voor de wind naar Lizard Point en halve wind naar de Helford River.
Met af en toe een buitje en onder begeleiding van dolfijntjes en kleine walvissen, met een gemiddelde van 6,5 knoop, een fantastisch tochtje voor de Raaf.
Gezien de buien en de hoge golven, niet aan te bevelen voor minder enthousiaste zeilers.

Zaterdag 13-09
Helford River - Falmouth

Van Helford river is het een klein stukje naar Falmouth. Daar lagen de Tall Ships klaar voor vertrek, een enorm spektakel, alles wat varen kon voer uit.



Wij echter hebben onze tijd besteed aan het verkennen van de rivier en zijn leuke kleine kreekjes tot we vast liepen en dan maar weer terug.
Een heerlijk plekje gevonden waar we achter eigen anker gingen en konden genieten van een mooie zomeravond.
De volgende morgen kwam de havenmeester met zijn geldemmertje langs, “vijf pond, dank u wel en goede reis”.

Zondag 14-09 z-o 4 met af en toe een beetje zon.
Falmouth - Fowey

Een mooi mini dagtochtje, alle zeiltjes bij en in de avond de Fowey River verkend,

